

Hij laat ons niet alleen

Als we rondkijken in ons eigen leven, ontdekken we veel eenzaamheid, verdriet, teleurstelling, verwarring, schuld, zonde en pijn. Als we de krant lezen of het journaal kijken komen we in aanraking met veel ellende, onmacht, oorlog, mishandeling, haat en bloed. Als we dat allemaal op ons in laten werken, kunnen we haast niet anders dan zeggen: God is de Afwezige. Maar in ons leven en in de wereld vinden we geen waarheid! Het echte nieuws horen we in de bijbel: God is de Aanwezige!

Ontroering en verwarring

Er hangt tussen de discipelen en hun Meester tijdens de afscheidsgesprekken (Joh. 14-16) veel ontroering en verwarring. Jezus is zelf ontroerd (13:21) als de werkelijkheid van het verraad door een vijand onder zijn vrienden tot Hem doordringt. Johannes vraagt ontzet wie toch de verrader is (13:25). In Judas vaart de satan (13:27), Petrus krijgt te horen dat Hij Jezus zal verloochenen (13:38). Tomas vraagt naar de weg (14:5). Filippus ontmoet onbegrip voor zijn vraag naar het zien de Vader (14:9). Op de gezichten van de discipelen staat ontroering en verwarring te lezen: 'Moeten we echt verder zonder Jezus?' De Here ziet en voelt dat. In die verwardheid spreekt Hij woorden die de Weg wijzen.

Niet als wezen

De Leraar-leerling-verhouding van Jezus en zijn discipelen wordt hier een Vader-kinder-verhouding. De Here vat de gevoelens die Hij bij zijn geliefde leerlingen ziet samen in het sprekende beeld van 'wezen': jonge kinderen, zonder vader en moeder, hulpeloos en hopeloos alleen in de wereld, ontredderd, angstig en zonder thuis. Denk bijvoorbeeld aan oorlogswezen, weeshuizen, straatkinderen in grote steden. Maar Jezus zegt: 'Ik zal u niet als wezen achterlaten.' De waarheid is soms compleet anders dan de werkelijkheid die wij zien en ervaren.

Eeuwige Vader

We leren Christus hier kennen als onze Eeuwige Vader (Jes. 9:5). Jezus is niet de Vader, want 'de Vader is meer dan Ik' (14:28). Maar tegelijk geldt: 'niemand komt tot de Vader dan door

Lees de krant niet alsof het de bijbel is. Lees de bijbel alsof het de krant is: dit is pas echt nieuws!

Mij' (14:6) en 'wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien' (14:9) en 'de Vader wordt in de Zoon verheerlijkt' (14:13). Nu kunnen we Psalm 103 vers 5 ook zingen met het oog gericht op Jezus: 'Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem.'

Ik kom tot u

Onder uitleggers is er verschil van mening over de vraag wat Jezus bedoelt met de woorden 'Ik kom tot u'. Gaat het over zijn opstanding op Pasen? Gaat het over het komen van de Geest met Pinksteren? Of gaat het over zijn Wederkomst op de wolken? De directe context wijst nadrukkelijk in de richting van de Geest (14:16-17; 20; 25-26). Dat betekent dat er tussen Jezus en de Geest een enorm intieme verbondenheid bestaat: in de heilige Geest komt Jezus zelf naar ons toe. De Geest wordt hier ook de 'Geest van de waarheid' genoemd (14:17) en dat heel kort nadat Jezus heeft gezegd: 'Ik ben de waarheid' (14:6). De Geest doet ook niets anders dan in ons hart leggen wat Jezus heeft gezegd en geleerd (14:26).

Liefdevolle Trooster

Tegelijk vallen de Zoon en de Geest niet samen. De Geest wordt een 'andere Trooster' genoemd (14:16), maar die Trooster doet weer precies wat Jezus ook van Zichzelf zegt: 'in eeuwigheid bij ons zijn' (14:16). Vergelijk deze woorden van Jezus: 'Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld' (Mat. 28:20). In de Geest is Jezus dus zelf bij ons. Hij is het die ons troost en bijstaat en vasthoudt en omringt met zijn zorg. Ook wanneer we dat niet ervaren of als we er aan twifelen, blijft dit de waarheid: 'Hij laat ons niet alleen'.

Eeuwig leven is: Christus kennen

Jezus Christus is dus bij ons als onze Eeuwige Vader en onze Liefdevolle

Trooster. Maar als we Christus willen ontvangen, is het noodzakelijk om Hem helemaal te willen ontvangen. Daarin zullen we groeien naar de mate waarin we Hem liefhebben.

1. Waarheid: alles wat buiten Christus is, is leugen.
2. Gebod: liefde voor Jezus krijgt vorm in gehoorzaamheid.
3. Openbaring: Christus laat Zich kennen als antwoord op onze liefde.

Bronwater in de kleine groep

a. Het ijs breken

Wanneer voelde jij je alleen? Welk nieuwsbericht van de afgelopen week deed jou twifelen aan Gods Aanwezigheid?

b. Jezus centraal stellen

Lees samen Johannes 14. Wat leer je hier over de Vader, de Zoon en de Geest? Bid samen om de liefdevolle en eeuwige aanwezigheid van Christus.

c. Elkaar bemoedigen

- Praat samen door over deze gesprekspunten:
- Wanneer ervaar je de Aanwezigheid van Jezus het sterkst?
 - Stel: je voelt je eenzaam (bijvoorbeeld omdat je alleengaand bent, een geliefde hebt verloren, weinig vrienden hebt), geloof je dat Jezus' woorden 'Ik laat je niet alleen' je dan ook echt verder kunnen helpen?
 - We leren de drie-enige God alleen via Jezus kennen. Is dat ook jouw conclusie op grond van Johannes 14 (en de rest van de bijbel)?
 - Zijn er andere manieren om bij de Vader te komen en Hem te leren kennen, buiten Jezus om?

d. Zich naar buiten richten

Wat is de waarde van wat we besproken hebben voor onze niet-gelovige familieleden, vrienden, burens en collega's?

Jezus: als zonlicht om de bloemen, een moeder om haar kind...

